

Jeanette Cockuyt (1883 – 1936)

Jeanette Cornelia A. Onnes van Nijenrode-Cockuyt



Jeanette is geboren op 12 februari 1883 in Jutphaas. In 1903 trouwde ze met Michiel Onnes. Hij was toen 25 en had als compagnon in de – oorspronkelijk – Groningse koffiehandel van zijn vader al een behoorlijk inkomen. Het jonge paar kocht een gebruikt autootje. Dat had geen voorruit, maar dat was geen probleem bij de toen gangbare snelheid. Met dat autootje reden ze onder andere langs de Vecht. Onnes vertelde daarover dat ze dan vaart minderden ter hoogte van Nijenrode. ‘Elke keer klopte mijn hart sneller’. Ze waren zeer gecharmeerd van Nijenrode dat toen voor de sloop te koop stond. De 28 jarige Michiel Onnes en de 23 jarige Jeanette Cockuyt besloten het te kopen en zo voor sloop te behoeden. Op 2 januari 1907 was de koop gesloten en brak een periode van restauratie en nieuwbouw aan.

Pas in 1911 gingen Jeanette en Michiel op het kasteel wonen. Toen rondten ze de eerste fase van de restauratie af met een groot feest waarbij alle Breukelaars welkom waren. Dat ze gastvrij waren bleek ook uit de uitgebreide Sinterklaasvieringen. Alle kinderen uit de twee laagste schoolklassen in het dorp werden daarvoor uitgenodigd in de grote wapenzaal van het kasteel. De eerste jaren mochten de kinderen daarbij op Perzische tapijten zitten. Dat was niet zo’n frisse boel, want er werd uit angst voor Sint en Piet veel in de broek geplast. Als de harten van de kindertjes vol verwachting klopten en ze flink gezongen hadden, stormde een (toen nog) Zwarte Piet door het deurtje achterin de zaal naar binnen en verkondigde luid dat Sinterklaas bij de schoorsteen op het kasteel was aangekomen. Op een plankje in de grote schouw had tot dan een als Sinterklaas verkleedde schoolmeester zich verborgen. Hij daalde statig af. Voor alle kinderen waren er dan cadeautjes.

Toen Jeanette eenmaal op Nijenrode gesetteld was, plaatste ze advertenties waarin ze vroeg om ‘een zeer bekwame keukenmeid, een bekwaam werkmeisje en een net keukenmeisje’ die dan ‘indien zeer bekwaam, drie honderd gulden per jaar konden verdienen met vrij reizen en dertig gulden waschgeld’.

Jeanette was streng voor haar personeel. Als de meisjes de gang boven boenden, moesten ze flink doorwerken want anders vonden ze vrij letterlijk ‘de hond in de pot’. Hun lunch werd bij de trap gezet en als ze daar voor 12 uur niet waren aangekomen met hun boenwerk, liet Jeanette de hond los die het opslokte.

Tussen Michiel Onnes en Jeanette ging het op den duur niet goed. In 1927 scheidden ze. In het kasteel werden al snel de sporen van Jeanette uitgewist. Onnes trouwde een jaar later met Lily Agathe Louise barones Snouckaert van Schauburg. Jeanette overleed in 1936 op 53^e jarige leeftijd.