

Nieuwsbrief NRV Het Galjoen

30 juni 2023

Van het bestuur

Het is alweer 3 maanden geleden dat het 'nieuwe' bestuur is aangetreden. Met veel plezier en goede moed pakken wij de zaken aan en doen wat we kunnen doen. Uit een ledenonderzoek uit 2021 bleek dat leuke, goede en relevante communicatie met de leden wordt gewaardeerd. Het uitbrengen van deze nieuwsbrief levert daar een mooie bijdrage aan. Wij zijn trots op de vele activiteiten die we als club doen, de zorgzaamheid voor onze vloot en botenhuis en het warme welkom die we aan de nieuwe leden geven. DANK jullie wel. Wij wensen een ieder een fijne zomer toe!

Lange halen,
Nery, Nel, Tina en Birthe

Nieuwe burenen aan de Vecht

We hebben nieuwe burenen gekregen! Op 23 maart dit jaar is in Zuilen een nieuwe roeivereniging opgericht, de Vechtse Roeivereniging Zuilen. Het bestuur van Het Galjoen heeft de vereniging van harte welkom geheten en kijkt uit naar een goede samenwerking. De vereniging staat nog in de kinderschoenen, maar wie weet komen we ze binnenkort tegen op de Vecht. Op ons Botenhuys staat vanzelfsprekend de koffie klaar om de Vechtse Roeivereniging Zuilen gastvrij te ontvangen. De vereniging heeft al een fraaie website, neem vooral een kijkje bij deze link: <https://www.vrvzuilen.nl/>

Wist je dat?

In deze nieuwe rubriek

- Wist je dat je de riemen in het rek hangt met de bolle kant van het blad naar je toe? Zo kun je het label op de riem lezen.
- Je weet vast nog wel dat je riemen altijd met het blad naar voren naar buiten en naar binnen draagt. Het blad is kwetsbaar, vandaar.
- Wist je dat je de riemen dwars op het vlot klaarlegt met het blad in het water? Zorg ervoor dat de handles niet te ver uitsteken op het vlot, zodat anderen er niet over struikelen.
- En dit wist je vast en zeker, riem in de dol en het blad met de bolle kant op het vlot. Dit geeft minder schade aan de bladrand en minder kans op breken van het blad als je er per ongeluk op gaat staan.



Dauwtrappen in alle vroegte

Op hemelvaartsdag waren de vroege vogels van Het Galjoen al om 5:00 uur op het water om de zonsopgang al roeiend te bewonderen. Het werd een prachtig en fris tochtje in de eerste zonnestralen naar de kersenboomgaard met bij terugkomst op het Botenhuys een rijk ontbijt geheel verzorgd door onze Toer/Wedstrijdcommissie.

[Meer foto's](#)

De IDAmes van Het Galjoen bij de Midzomer Vechtrace

De boot overroeien van Het Galjoen naar Weesp was al een warme klus voor Iep, Saskia, Tina en Jan-Willem, op de wedstrijddag zelf was het nog warmer.

Gelukkig was dit jaar de start al om 11:00 uur en met weinig wind en slechts enkele motorbootjes werden er door sommige ploegen baanrecords gevaren. De Galjoen dames Iep, Saskia, Mia, Margot en stuurvrouw Annemiek gingen voortvarend van start en wisten één ploeg voorbij te varen en één opstormende ploeg achter zich te houden.

[Lees meer](#)





Bezoek van vrienden van Het Galjoen

Nadat de vlag was geheesen onder het zingen van het Galjoenlied, kan de dag beginnen.

Afgelopen zaterdag 17 juni was het zover, op initiatief van Tijmen Koelewijn vond de tijdens het lustrumfeest beloofde reünie plaats op het Botenhuys. Een klein clubje vrienden van Het Galjoen die, veelal na 40 jaar, weer samen in de boot zaten.

[Lees meer](#)

De Hofman op transport

De Hofman is eindelijk ter observatie en behandeling opgenomen in de Wiersma kliniek. We hopen dat hij snel weer is hersteld van het ongelukkige omslaan tijdens de Hart van Holland!

Jan-Hendrik, de bootsman



Commissie in de spotlight

De redactie van de website, de nieuwsberichten en de nieuwsbrief is uitgebreid en bestaat nu uit Esther van Casteren, Pierre van Mierlo, Hugo Zelders en Birthe van der Horst. Heb je een nieuwtje voor de redactie, stuur dan een bericht naar redactie@hetgaljoen.com.

Wil je weten wie er in de commissies en het bestuur zitten, kijk dan in het [Wie is wie overzicht](#).

Roei eens een Nijenro(n)de

Waar vaar je langs en waar vaar je in? Ga het water op, kijk om je heen en lees over de gebouwen die je ziet en lees vooral ook de verhalen over de bewoners. Naar welke dame is jouw boot vernoemd en hoe zag haar leven eruit?

Fred Vlotman schreef het boeiende document '[Roei eens een Nijenro\(n\) in Drijvende Galjoen Dames](#)' en met hulp van Jan Hendrik, onze bootsman, zijn alle gebouwen vanuit de boot op de foto gezet. Het document is voor iedereen beschikbaar, je hoeft er niet voor in te loggen.

Deze en de vorige nieuwsbrieven zijn ook gepubliceerd op [de website](#).

redactie: redactie@hetgaljoen.com

website: www.hetgaljoen.com

Mail verstuurd via [e-Captain](#)